



Wat is er mooier en waardevoller dan de wijde wereld in te trekken. Dat begint al dichtbij huis, in ons eigen land. En dan maar denken dat je ons vlakke Nederland wel gezien hebt. Sinds mijn Elddis lidmaatschap heb ik nieuwe en unieke plekjes mogen ontdekken. Ik geniet daarvan met volle

teugen. Reizen is mijn hobby nummer 1, ik zou er mijn leven mee kunnen vullen. Ik sta daar niet alleen in, als ik zo om mij heen kijk in de Elddis gelederen.

Wat maakt nou zo mooi aan reizen?

Van reizen steek je wat op, je wordt er wijzer van, het levert je nieuwe en



vaak boeiende contacten op en het verbreedt je blik op de rest van de wereldmaatschappij. De tolerantiegrens gaat omhoog door met andere volkstammen in gesprek te gaan. De Fransen staan bekend als chauvinistisch, maar zijn tegelijkertijd ook sociaal. De Duitsers zijn luidruchtig, maar wat is er gemütelicher dan met een Duitser ein grosses Bier te drinken aan de Stammtisch. En dan de Engelsen. Alles is er fantastic, great and gorgeous en hun

country is van een outstading beauty. Die overdrevenheid in taalgebruik hoort nu eenmaal bij de Angelsaksische cultuur en wees nou eerlijk, hebben ze niet gelijk? Eenmaal geweest in Groot Brittannië en je laat dit land met zijn supervriendelijke bewoners niet meer los.

Elk volk heeft zo zijn eigenaardigheden. Reislustige mensen die niet schromen om contacten te leggen, al dan niet in een vreemde taal, ontmoeten ook dikwijls bijzondere mensen. Zodoende ontstaat begrip en waardering voor elkaar.



Materie is vergankelijk....

Reiservaringen blijven in je kop hangen. Impressies deel je met vrienden en familie of je schrijft erover. Een vakantiereis kan een dure aangelegenheid zijn, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn om kostbare herinneringen aan over te houden.

Reizen als hobby en de wereld verkennen kunnen niet bestempeld worden als iets dat materialistisch is, maar het maakt de mens wel rijker. Terwijl materie vergankelijk is, raken reiservaringen nooit in de vergetelheid. En daarom hou ik ontzettend veel van rondtrekken door de wereld en geniet ik van de avonturen die op mijn pad komen.

Waar hou ik nou echt van?



Mijn grote voorliefde gaat uit naar grenzen en begrenzingsen en dat vind ik op paradijselijke eilanden en schiereilanden, bij voorkeur zo afgelegen mogelijk. Ik hou van de eilandcultuur en de verbondenheid tussen de eilandbewoners. De begrenzing van



vooral een klein eiland geeft een gevoel van veiligheid en intimiteit. Het grote vaste land verlaten, de machtige zee met zijn golven oversteken, het eiland ontwaren en in grootte zien groeien om uiteindelijk in een piepklein haventje aan wal te komen. Dat is en blijft mijn droomscenario. Zelfs als de reis naar Engeland – niet het kleinste eiland – gaat, prefereer ik de ferry boven andere middelen van vervoer, juist vanwege het gevoel in een volstrekt andere wereld te

arriveren . Heerlijk, iedere keer weer. Afwijkend gedrag? Misschien wel, so what?

Eilandtipjes van de sluier
Jaarlijks bezoek ik minstens een of twee eilanden of schiereilanden, liever nog meer. Die ervaringen zijn om te delen, maar hang het niet aan de grote klok. Er zijn eilanden bij met een schitterende ongerepte natuur en dat moet zo blijven. Andere eilanden zijn toeristisch bekend en toch voorzien van onontdekte hoeken. Zoek dan de afgelegen plekken op en rij door als je denkt dat je niet verder kunt rijden. Het ver baast mij telkens weer, en dat vooral as ik op een eiland zit, hoe mooi de wereld in elkaar steekt. En daar mogen we trots op zijn, zo niet dankbaar.



Aanraders van Maarten

Ile de Béhat, Bretagne, France. Bloemeneiland. Top !



Krynica Morska, Polen . Landtong bij Gdansk
Lopend over het strand de Russische grens
over.



Handa Island. Aan de Schotse
noordwestkust. Vogeleiland
Rab, Kroatië. Vooral het
noordoostelijke deel

Corsica, France. Het noordwestelijk deel . De rest is ook OK.

Harris, Scotland, Outer Hebridies. Droomstrand

Hiddensee, Voormalige DDR. Bereikbaar via het eiland Rügen. Druk

Schiermonnikoog. Een echt eiland. Blijft mooi, vooral het noordelijk deel

Ortigueira / Viveiro. Spanje. Noordelijkste schiereiland .

Kamperen aan strand en haven

Orkneys. Schotland. Dagje doen vanuit John o'Groats.

Isle of Mull. Schotland. Oversteken vanuit Oban. Best groot, maar absoluut **top!**